

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου, 2013

### **Συζητήσεις Αμερικής-Ρωσίας**

Η απειλή βομβαρδιστικής επίθεσης της Αμερικής εναντίον στόχων του Καθεστώτος Άσανι στη Συρία, στην περίπτωση πραγματοποίησής της θα έφερνε, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία απ' ευθείας σε δοκιμασία το επιθετικό οπλοστάσιο της Αμερικής με το αντίστοιχο αμυντικό της Ρωσίας.

Επειδή όμως ο πόλεμος αυτός θα είχε και άλλες περιπλοκές, λόγω των πολλών «παικτών», ήταν πολύ πιθανόν να ενέπλεκε μεταξύ των άλλων και το Ιράν, αυτή η πιθανότητα θα αποτελούσε μία ευκαιρία για την Αμερική να βομβαρδίσει τα πυρηνικά του εργοστάσια, γεγονός το οποίο επεδίωκε και πίεζε και το Ισραήλ, χάριν της δικής του ασφάλειας.

Οπότε δύναται να εκτιμηθεί, ότι τα χημικά όπλα αποτελούσαν την αφορμή για επέμβαση στο Ιράν ή ότι η Αμερική επεδίωκε «με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», όπως λέει και η παροιμία.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, όμως, μπροστά στις αρνητικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Αμερικής, αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης, αποφάσισε να δώσει διπλωματική λύση και άρχισαν οι σχετικές γι αυτό το σκοπό συζητήσεις με τη Ρωσία, μέσω των υπουργών Εξωτερικών Κερι και Λαβρόφ αντιστοίχως.

Ύστερα από ορισμένες ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων κατέληξαν σε συμφωνία τα χημικά όπλα του Άσανι της Συρίας να ελεγχθούν και να καταστραφούν με τη φροντίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η οποία επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, πλην όμως η ετοιμότητα για πολεμική επέμβαση παραμένει σε περίπτωση ασυνέπειας.

Η διάρκεια, όμως, αυτών των άμεσων συζητήσεων μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας εγείρει κάποια ερωτήματα: μήπως, με αφορμή τα χημικά όπλα του Άσανι, δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν και από κοινού να προωθήσουν λύσεις και για τα' άλλα θέματα της Εγγύς και Μέσης Ανατολής; Ο «καιρός» θα δείξει ...

Αλλά η πρώτη θετική ένδειξη στο ερώτημα ήλθε με την παρουσία του ίδιου του προέδρου του Ιράν, Χασάν Ροχανί, στη Γενική συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία καταδίκασε την κατοχή και τη χρήση πυρηνικών όπλων και επανειλημμένως εξέφρασε την επιθυμία για αποκατάσταση της ειρήνης με την Αμερική και γενικά με τη Δύση.

Οπότε στην περίπτωση αποκατάστασης αυτών των ειρηνικών σχέσεων εκτιμάται, ότι άμεσα θα είναι επωφελείς για την ασφάλεια του Ισραήλ, το οποίο απειλείται απ' ευθείας από το Ιράν, αλλά και προβλήματα έχει από τις δορυφόρες οργανώσεις του Χεζμπολάχ και Χαμάζ.

Έμμεσα στη συνέχεια μπορεί να συμβάλλει και στην επίλυση του Παλαιστινιακού αν συμφιλιώσει τη Χαμάζ με τους Κυβερνητικούς ομοεθνείς τους, εφόσον πλέον δεν θα υποστηρίζονται η Χαμάζ και η Χεζμπολάχ από το Ιράν.

Ο εμφύλιος δυστυχώς στη Συρία μάλλον θα εκτονωθεί από μόνος του, εξασθενώντας τους εμπόλεμους, με τραγικό θύμα την ίδια τη Συρία στο σύνολό της και για την οποία θα έχει συμφωνηθεί κάποια λύση μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας.

Και ασφαλώς θα υπάρχουν και ρυθμίσεις για τους γεωπολιτικούς ρόλους, τόσο της Ρωσίας όσο και του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Αυτές οι εξελίξεις εκτιμάται, ότι ευνοούν την πατρίδα μας, διότι ένα ασφαλές Ισραήλ καθιστά ισχυρό και έναν άξονα Ισραήλ-Κύπρου και Ελλάδας, ο οποίος είναι δυνατόν, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, να συντελέσει και στην επίλυση του Κυπριακού.

Με βαθειά εκτίμηση  
Άρης Διαμαντόπουλος  
Υποστράτηγος ε.α – Ψυχολόγος – Δρ Φιλοσοφίας